

Mijn naam is Chris Beijer (1964) en ben initiatiefnemer van de Vrolijke Nood Ouderservices. Ik ben sportief, heb brede culturele interesses en ben positief ingesteld. Daarnaast ben ik humorvol, empathisch en ga graag om met oudere mensen. In mijn werk ben ik initiatiefrijk, sociaal, creatief en gepassioneerd en bied graag een luisterend oor. Mijn hobby's zijn onder andere hardlopen, wandelen, koken, muziek en zingen in het Amsterdams Volkskoor.

Dit bureau is opgezet vanuit de gedachte dat ouderen - door veranderde wet- en regelgeving van de regering - langer zelfstandig in hun eigen, vertrouwde leefomgeving moeten, maar zeker ook willen blijven wonen. Dit wordt door ouderen als prettig ervaren. De Vrolijke Nood ondersteunt hen hierbij en wil de levenskwaliteit van ouderen graag verhogen. We doen dit door veel aandacht te geven, een luisterend oor te zijn, een goed gesprek hebben, lachen..... eigenlijk is er zeer veel mogelijk. Wandelingetjes maken, spelletjes doen, samen de lunch of diner maken en eten, samen naar de tandarts, boodschappen doen, medicijnen bij de apotheek ophalen zijn slechts een paar voorbeelden. We maken uitjes naar musea, theater of bioscoop, we gaan naar het strand of de bossen, we kunnen naar de stad gaan of ergens wat drinken en lunchen. Ook rijden we vaak naar memorabele plekken met onze cliënten of maken ze gebruik van onze haal- en brengservice met onze eigen auto's naar een familielid elders in het land. Daarnaast voeren wij huishoudelijke en/of kluswerkzaamheden uit, kunnen we de tuin in orde maken en willen we het aspect veiligheid goed benadrukken. Maar onze diensten en services beperken zich niet alleen tot zelfstandig thuis wonen: ook mensen die in een zorginstelling of woonzorgcentrum verblijven, kunnen een beroep op ons doen voor diverse mogelijkheden. Daarnaast willen wij de eenzaamheid bestrijden door een maatje te zijn voor diegenen die dat graag zouden willen en op bovenstaande manier een band creëren.

Doordat ik maatschappelijk meer bewogen wilde worden en veel actiever wilde zijn met ouderen (mijn eigen ouders), geeft deze stap mij een enorme drive. Het mensenwerk spreekt me enorm aan, het ouderen naar de zin maken, de hulpvaardigheid. Ouder worden moet in mijn optiek gezien worden als een levensfase, net zoals bij een kind. Het moet alleen leuk en vrolijk aangepakt worden en dat voeren wij met passie en gedrevenheid uit: wij werken vanuit de behoefte en de wens van de mens.

Zeker met dementerende mensen: de Vrolijke Nood staat daarbij in de registers van Samendementievriendelijk.nl. Bij de bestrijding van de eenzaamheid zijn er inmiddels samenwerkingsverbanden met het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid en het Pact voor de Ouderszorg; opgestart in 2018 door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het bijzondere van de Vrolijke Nood is de pure één-op-één benadering: een ieder krijgt de volle aandacht van zijn of haar Vrolijk Noodje (gekwalficeerde medewerker, 45+, empathisch en sensitief), zo vaak en zo lang als gewenst is. Op die manier wordt er een band gecreëerd en worden de services niet afgeraffeld, omdat er een tekort aan tijd is. We nemen de tijd voor onze cliënt.

Neem eens contact op! Wij staan u graag te woord en leggen u alles helder en duidelijk uit.